

Gij zult niet eenzaam zijn, maar slapen slapen
met sterren 's avonds een onblusbaar vuur
en, rond uw eiland, het traagstromend water.
De bomen wuiven tijdeloos en ieder uur.

Gij zult niet eenzaam zijn. De bloemen en de kruiden
werden maar even in hun bloei gestuit
en elke lente loopt de wingerd uit
wanneer de jonge wind keert van het zuiden.

Gij zult niet eenzaam zijn: de nachtegaal zal fluiten.

Anton Van Wilderode

Rouwadres: Familie Diederik de Pillecyn, p/a Uitvaartzorg Van den Bogaert & Joras, Antwerpsesteenweg 264 A, 2500 Lier
Online condoleren: www.begrafenissenvandenbogaert.be



Vergeet hem niet
in de haast van je leven.
Sluit hem in je hart en zegen hem.

Tagore

Wij namen afscheid van

Diederik de Pillecyn

echtgenoot van Denise Joris

° Sint-Niklaas, 17 februari 1941

† Lier, 13 oktober 2023

Ere-Luitenant-Kolonel Infanterie

Oud-Bevelhebber 20ste Linie bataljon

Commandeur in de Orde van Leopold II

Officier in de Leopoldsorde

Officier in de Kroonorde

Militair Kruis 1ste Klasse

Herinneringsmedaille Vierdaagse van de Ijzer

Dodentocht-wandelaar

Mede-Oprichter Toerisme Pastoraal Sint-Gummaruskerk Lier

Lid van verschillende culturele en militaire verenigingen

De crematie en de plechtigheid hebben in intieme kring plaatsgevonden.

Dit melden u:

Denise Joris

zijn echtgenote

Katrien en Stef Wolput - de Pillecyn

zijn dochter en schoonzoon

Nathan Bekaert en Britt Vanmolle

Emma Bekaert (zijn petekind)

Jenna Wolput

zijn kleinkinderen en pluskleinkind

Annemarie de Pillecyn

Michel (†) en Cathy (†) de Pillecyn - Van Laere

Berth (†) Joris

Simonne en Staf Van Lommel - Joris

zijn zus, broer, schoonzussen

en schoonbroer

Paul (†) Van Lommel

Delphine de Pillecyn (zijn petekind) en Ilse Nuytens en kinderen

Gilles de Pillecyn en Dorien Boodts

Elise de Pillecyn en Simon Robbrecht

zijn neven en nichten

Frank Bekaert

de papa van zijn kleinkinderen